

# Nieuwsbrief - juni

Hoffelijk bouwen aan hun toekomst



## In dit item;

### Normen en waarden

Een basale pedagogisch basisdoel

### Eindelijk.. Hij is er!

Na lang wachten is ie er dan toch

Onze pedagogisch werkers hebben een certificaat op zak

### Suikerfeest

### Onze eerste kindje

Alexia van Oranje-Nassau

### Op een gezonde samenwerking!

### Belangrijke data

Belangrijke data voor komend kwartaal

## Normen en waarden

*Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen van de samenleving eigen te maken. Dit betekent wij kinderen leren welke Kids Paleis belangrijk vind.*

Normen en waarden zijn grote woorden, maar het gaat daarbij vaak om wat we eigenlijk heel normaal vinden. Denk bijvoorbeeld aan het zeggen van alsjeblieft en dankjewel, eerlijk zijn, bereid zijn te luisteren naast beleefd te spreken, aardig zijn jegens een ander enz. Wat voor uw kind geldt, geldt ook voor de pedagogisch medewerkers. Echter hebben wij een voorbeeldfunctie en dragen wij de normen en waarden het allereerst uit. We kiezen steeds voor een positieve benadering als de dingen anders gaan dan het kind gewend is. Tijdens onze uitstapjes naar de Geitenboederij, de Stadsboederij, Linaeushof en natuurlijk op de groep zijn hier mooie situaties uit voortgekomen welke onze normen en waarden weerspiegelen. Alle leuke foto's hiervan ziet u terug op onze social media.

1

### LIEFDE

Hier een mooi voorbeeld van de waarde 'liefde'. Tijdens een bezoekje aan de geitenboederij, was een kindje van de BSO een geitje aan het voeren en keek naar een andere kindje. Dit kindje zei tegen een geitje: "Eet, eet! Dit is gezond voor je!", waarop ons BSO kindje antwoordde: "Liefde moet je het geitje geven, als hij niet wil eten moet je hem niet dwingen om te eten. Je moet hem liefde geven!".

2

### RESPECT

Behandel een ander niet zoals jij zelf ook niet behandeld wilt worden. Soms is er wat gekibbel binnen de groep, hé kinderen blijven kinderen. Maar onze kindjes kennen de sleutelwaarde van "sorry".. en heel hartverwarmend als een kindje uit de groep tegen de ander deelt "wij kunnen het ook hartstikke leuk met elkaar hebben"!

3

### EERLIJKHEID

Eerlijkheid duurt het langst, en neemt rechtvaardigheid met zich mee. Als we het even niet met elkaar eens zijn kan dat, en is ook dat helemaal niet erg. Immers zijn we allemaal verschillend. Zolang wij allemaal eerlijk met elkaar en tegenover elkaar zijn, accepteren wij de elkaars verschillen.



## Eindelijk.. Hij is er!

De lang verwachte komst van onze eigen stint heeft eindelijk plaatsgevonden! Natuurlijk zijn onze kindjes er superblij mee. De zogenoemde "hoekplaatsjes" zijn er in trek en het meest door hen geliefd. Zeg nu zelf, is het niet beeldig?!

## Onze pedagogisch werkers hebben weer een certificaat op zak

Pedagogisch werkers Aïcha, Mina en Fatma hebben met goed gevolg de cursus "Eerste hulp aan baby's en kinderen" doorlopen. Een vereiste vanuit de Wet Kinderopvang, maar natuurlijk altijd fijn om te hebben bijgewoond. Wij hopen dit uiteraard niet te hoeven toe te passen, maar mocht er eerste hulp moeten worden verleend, zijn zij bij uitstek de aangewezen personen bij wie dit in goede handen ligt!



## 'Suikerfeest'

Op 15 mei 2018 was het Suikerfeest. Het Suikerfeest is een islamitisch feest waarop het einde van de vastenmaand Ramadan gevierd wordt. Samen met de kindjes van onze buitenschoolse opvang hebben we ter gelegenheid van het Suikerfeest cupcakes gebakken. Verder in dit kwartaal valt ook het islamitisch offerfeest, deze viering zal ook plaatsvinden binnen onze opvang. Bekijk ook ons pedagogisch beleidsplan voor meer informatie over welke festiviteiten wij ook onder de aandacht brengen bij Kids Paleis!



## Ons eerste kindje

*“Maak kennis met het allereerste kindje van BSO Kids Paleis”*

Met heel veel trots zetten wij She’Miley even in het zonnetje, onze aller, aller, allereerste BSO-kindje!



## Prinses Alexia van Oranje-Nassau

*“Feestje! Lang leve ons prinsesje!”*

Kids Paleis heeft haar basissgroepen vernoemt naar de prinsesje van Oranje. Prinses Alexia is op 26 juni alweer 13 jaar oud geworden en dit wilden wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Daarom hebben wij dit ook even onder de aandacht gebracht bij onze prinsesjes van de BSO. Wij hebben ter gelegenheid hiervan verjaardagskaarten geknutseld en opgehangen in de groep!





## Op een gezonde samenwerking!

*"Kids Paleis brengt een fruitmandje aan de Lukasschool"*

Ter introductie van onze buitenschoolse opvang hebben wij de leerkrachten van de Basisschool St. Lukas een fruitmand gegeven. Kids Paleis streeft naar goede contacten tussen ouders en de school en wil met deze fruitmand een gebaar tonen op een gezonde samenwerking!

## Belangrijke data!

De zomervakantie is aanstaande! Hierbij proberen wij bij Kids Paleis een aansluitende planning te maken om er een onvergetelijke vakantie van te maken! Wij hebben u daar ook bij nodig. Indien u op vakantie gaat of juist niet, horen wij dat graag van u. Dit stelt ons in de gelegenheid de planning zo in te richten voor eventuele uitjes en uitstapjes, en daarbij de toestemmingsformulieren, waar aan ieder aanwezig kind is gedacht. Graag vernemen wij dus van u op welke (vaste) dagen uw kind(eren) aanwezig zal/zullen zijn. Dit kunt u doen bij de groepsleiding, of aan de administratie middels de mail naar [info@kidspaleis.nl](mailto:info@kidspaleis.nl)

14-07 Verjaardag Aya Issrae  
18-07 Bekendmaking vakantieplanning  
20-07 Start zomervakantie  
07-08 Verjaardag Sanae  
25-08 Offerfeest  
27 t/m 31-08 Feestweek Osdorp  
31-08 Einde zomervakantie  
01-09-2018 Kids Paleisfeest  
06-09-2018 Open dag Kids Paleis



WWW